

Τα φαντάσματα του μέλλοντος

Αμυδρά θυμάμαι πώς ξεκίνησε η εξάπλωση αυτού του ιού, ο γνωστός ως κορονοϊός. Έχουν περάσει και δύο χρόνια. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι έσπειρε τον τρόμο σε όλο τον κόσμο, όπως κανένας άλλος πριν. Αυτά τα δύο χρόνια, επικρατεί ένα κλίμα δικτατορίας, όπως αυτό που περιγράφει ο Όργουελ στο βιβλίο του ""1984"". Βγαίνεις έξω μόνο για να προμηθευτείς τα απαραίτητα, αν δεν μπορείς να παραλάβεις στο σπίτι. Η εκπαίδευση γίνεται πλέον μέσω από τις οθόνες του υπολογιστή και το ίδιο και οι εξετάσεις, οι σχολικές, οι πανελλήνιες και οι εξετάσεις των πανεπιστημίων. Μόνο οι σχολές των επαγγελματιών υγείας γίνονται με άμεση επαφή και αυτό αφού απολυμανθούν όλοι. Η οικονομία είναι ζωντανή νεκρή. Μετά από δύο χρόνια βγαίνουμε ελεύθερα έξω. Βγήκα και γω. Το περίμενα πολύ καιρό ώρα. Έφτασα σχεδόν να πιστέψω ότι δεν θα ζήσω να το δω. Βγαίνω από το σπίτι. Όλα μου φαίνονται ξένα. Περίεργο. Τα είχα τόσο καθαρά μέσα στο μυαλό μου. Και τώρα δεν μπορώ να τα αναγνωρίσω. Ακόμα βλέπω τα ντρόουν δεν έχουν σταματήσει ακόμα τις περιπολίες στα μπαλκόνια και τις ταράτσες. Περπατάω στον δρόμο και όλα μου φαίνονται τόσο μουντά. Είναι εκεί αλλά έχουν βγάλει από μέσα τους την ζωή. Βλέπω και μερικούς ανθρώπους να περπατάνε κάπως διστακτικά με ένα βλέμμα καχύποπτο προς τους υπόλοιπους ανθρώπους. Δύο χρόνια τώρα, σταδιακά έχουν χάσει την κοινωνικότητά τους και την επικοινωνία μεταξύ τους. Σταδιακά χάθηκε. Δεν είναι εύκολο να επικοινωνήσεις από ένα μηχάνημα. Θυμάσαι τους φίλους μου μόνο σε γενέθλια. Οι σχέσεις έχουν χαθεί. Εγώ νιώθω την επιθυμία να τους αγκαλιάσω, να τρέξω να βρω τους φίλους μου και να καθόμαστε μαζί για ώρες. Τους παίρνω τηλέφωνο να συναντηθούμε αλλά.. καμία απάντηση. Άραγε ξεχάσαμε να είμαστε άνθρωποι; Τώρα θα προσπαθήσουμε να ανακτήσουμε τον χαμένο χρόνο; Η λόγω της εξουθενωμένης οικονομίας θα κοιτάξουμε την επιβίωσή μας; Σιγά σιγά πιστεύω θα βρούμε ξανά τους εαυτούς μας, Θα ξαναγίνουμε άνθρωποι παρόλο που τα τελευταία χρόνια γίναμε ρομποτ. Θα ήθελα να πω σε όλους τους ανθρώπους που βίωσαν όλη αυτή την κατάσταση: ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΙ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ Σιμών ντε Μποβουάρ