

Ένα χρόνο μετά

Με λένε Ηλέκτρα. Είμαι 28 ετών και είμαι συγγραφέας. Είμαι και εργαζόμενη στο Πανεπιστήμιο αλλά Εδώ και ενάμιση μήνα, βρίσκομαι σπίτι μου ,τηρώντας αυστηρά τις οδηγίες . Δεν είναι το πρόστιμο που με καθιστά στο σπίτι μου, είναι ο φόβος μην τυχόν μετακινηθώ , κολλήσω τον ιό και ύστερα τον μεταφέρω σε κάποιο από τα πρόσωπα γύρω μου. Φοβάμαι για εκείνους που αγαπάω , φοβάμαι να έρθω σε επαφή μαζί τους διότι ο ιός αυτός είναι ύπουλος και τα συμπτώματα του δεν εμφανίζονται αμέσως. Φοβάμαι να μην γίνω η αφορμή να νοσήσει κάποιος εξαιτίας μου. Συμπεριφέρομαι ωσάν να έχω τον ιό. Σέβομαι την ζωή μου και την ζωή των άλλων. Συνάμα όμως θυμώνω με εκείνους που αγνοούν τα μέτρα προστασίας και τα υποβιβάζουν . Ζω στην Κρήτη. Υπάρχουν άνθρωποι που κάθε βράδυ γυρνάνε από σπίτι σε σπίτι και πίνουνε . Αυτό με θυμώνει . Αυτοί οι άνθρωποι είναι κινούμενοι εγκληματίες. Όμως ταξιδεύω στο μέλλον. Βρίσκομαι ένα χρόνο μετά. Βρίσκομαι στο επόμενο Πάσχα του 2021 . Αυτό το Πάσχα θα με βρει στο τόπο καταγωγής μου, θα με βρει με τους γονείς μου, με τα αδέρφια μου και τις οικογένειες τους. Θα με βρει με τον ανιψιό μου να παίζουμε. Αυτό το Πάσχα , πηγαίνω στην εκκλησία, ανάβω το κερί μου , λέω χρόνια πολλά στους ανθρώπους , παίρνω αγκαλιά τους φίλους και συγγενείς. Με το πέρασμα του ιού, η αγκαλιά είναι το πρώτο πράγμα που έκανα σε ανθρώπους αγαπημένους μου που είχα να δω μήνες .Το ίδιο κάνανε και εκείνοι. Περπατώ στο χωριό, τα φυτά ανθισμένα , ο κόσμος χαρούμενος και ελεύθερος. Σεβασμός, ευγένεια, αλληλεγγύη. Όλοι για έναν και ένας για όλους. Οι συνήθειες της υγιεινής καθορίζουν όλους τους ανθρώπους. Προσέχει ο καθένας τον εαυτό του, το πλύσιμο των χεριών έχει γίνει συνήθεια για όλους, το φτάρνισμα στον αγκώνα επίσης. Ο ιός πέρασε, αλλά κληροδότησε στους Έλληνες συνήθειες που τις αγνοούσαν. Καθαριότητα, σεβασμός και προσοχή. όλοι πλέον είμαστε αυτό το Πάσχα ενωμένοι και χαρούμενοι . Πέρασαμε μια δύσκολη μάχη αλλά βγήκαμε νικητές περήφανοι. Όσον αφορά εκείνους που ποτέ δεν έλαβαν σοβαρά την κατάσταση με το ιό την περασμένη χρονιά, δυστυχώς εξακολουθούν να πορεύονται κατά το ίδιο τρόπο. Δεν κατάλαβαν τότε τι έπρεπε να κάνουν και συνέχιζαν να βρίσκονται και να πίνουν , το ίδιο εξακολουθούν να κάνουν και τώρα. Εγκληματίες πέρυσι , εγκληματίες φέτος. Λυπάμαι γιατί καθημερινά εξακολουθούν να αποτελούν κίνδυνο. όμως οι άνθρωποι αυτοί είναι λίγοι μπρος στο μεγαλείο των Ελλήνων που επέδειξαν περήφανα φιλότιμο και νοιάξιμο ο ένας για τον άλλο ,και φέτος το Πάσχα του 2021 είμαστε όλοι μαζί και λέμε Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά. Το γράμμα αυτό το μοιράζομαι με τους Έλληνες, που έμειναν σπίτι τους, που δεν έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή κανενός άλλου και μείνανε πιστοί στα μέτρα , όχι από φόβο, αλλά από αγάπη για τους δικούς τους ανθρώπους και εντέλει για όλους τους ανθρώπους μα κυρίως και πάνω από όλα για τον ίδιο τους τον εαυτό . Γνωρίζουν τον εαυτό τους ,τον σέβονται και σέβονται και όλους τους άλλους. Χρόνια πολλά