

Brief aan het verleden

Hallo verleden, Ik ben nu 100 jaar verder. Honderd jaar geleden was de corona crisis in Nederland. Ik schrijf dit vanuit de stad Leiden, dit ligt in zuid-Holland in Nederland. Om mij heen is er de afgelopen honderd jaar niet heel veel veranderd. Alles ruikt hetzelfde als vroeger, er is wat nieuwe technologie, de auto's zijn nieuwer en het gaat weer heel goed met de economie in Nederland en in de rest van de wereld.

Ik zit op mijn werk, in een hoog gebouw, 400ste verdieping. De mensen zijn de afgelopen 100 jaar veel veranderd, mensen zijn meer op zichzelf. De planeet is minder groen en de kleding style etc. is heel veel veranderd. Doordat de economie zo goed draait nu en er kansen zijn gekomen voor iedereen in de wereld, is er veel minder criminaliteit. Ik ben blij dat dit is weg gegaan en niet is terug gekomen.

Ik ga binnenkort samenwonen met mijn vrouw, ik heb 3 kinderen, ze hebben alle 3 school vanuit thuis. Dit doen ze via de laptop en online lesmateriaal. School boeken zijn helemaal verdwenen. Doordat er weinig stress is, ga ik goed om met kansen en tegenslagen. Mijn vriendin, mijn ouders en mijn vrienden hebben mij gesteund en geholpen met de veranderingen die zijn gekomen in mijn leven.

Ik wil deze brief schrijven aan mijn familie , de regering en mijn vrienden uit het jaar 2020 die ik in het heden niet meer bij mij heb.