

Paasweekend 2120

Lente, Paasweekend 2120 De zon schijnt, de vogels fluiten. Het is rustig buiten, in de lucht en op straat. Er heerst een gemoedelijke sfeer. De mensen zijn vrij vanwege Pasen. Ik ben thuis en zit in mijn tuintje. De lucht is blauw, kinderen spelen op straat en mensen maken een wandelingetje. Ik ben gewend om thuis te zijn en ga er wel op uit op de fiets of wandelen. Er rijden wel auto's, maar deze zijn niet storend, ze stinken niet en rijden vrijwel geruisloos over de weg. Ik voel me gelukkig en tevreden. Ik werk 20 uur in de week op zelf gekozen dagen en tijden, net als iedereen. Er wordt niet gecontroleerd, maar ieder doet wat hij kan en is zelf verantwoordelijk voor het werk dat hij levert. Je mag meer werken, maar je krijgt hier niet meer voor betaald, ieder verdient een basis en daar kun je goed van leven. Je vaste lasten betalen, eten kopen en kleding. 1 keer in de tien jaar kun je naar een verre bestemming afreizen per vliegtuig om daar inspiratie op te doen en mensen te ontmoeten. Wanneer je geen behoefte hieraan hebt, mag je dit ook schenken aan daar waar nodig. Vliegen doe je alleen wanneer dit verder is dan 1000 km, anders reizen mensen met de trein of auto. Niemand werkt in een verdere straal van 25 km bij waar hij/zij woont. Als er iets moet gebeuren waar expertise nodig is verder weg, dan kan dit digitaal. Jongeren leren van volwassenen en van elkaar. Er zijn overal leerplekken, zowel praktische als theoretische plekken. Er wordt gewerkt vanuit kringen, waarin gezocht wordt wie bij wie past en waar iemand zich goed kan ontwikkelen. Dit gaat niet speciaal op leeftijd, maar zijn soort van natuurlijke gemeenschappen die zich voegen naar behoefte. Deze zijn beweeglijk, lossen op en ontstaan daar waar nodig. We ontmoeten elkaar en delen en schenken. Er zijn gemeenschappelijke plekken waar mensen elkaar ontmoeten en plezier hebben met elkaar. Ieder neemt iets mee en er wordt samen gecreëerd. Musea zijn overal vrij toegankelijk. Er wordt voor elkaar gezorgd en er is grote kennis van werking van natuurlijke middelen, zowel op fysiek als innerlijk leven. Wanneer mensen ziek worden, wordt er voor hen gezorgd. Ziekte hoort bij het leven en mensen zijn niet angstig. De levensverwachting verschilt, maar heeft een natuurlijk verloop. Ieder leeft met wat er is en er wordt samen gedragen als het moeilijk is of iemand lijdt. Er is veel gebeurd voor de mensen hun rust vonden, het leven is in de basis goed. Het belangrijkste dat er in de laatste 100 jaar veranderd is, is dat er een balans is gekomen in gelijkheid, dat we op een manier leven die dicht bij de natuur staat en dat ieder in zijn basisbehoefte voorzien is, waardoor er geen streven is naar meer, kringen leren van elkaar, niet alleen jonge kinderen, maar dit kan een leven lang, kunst is deel van het leven.